

Cafés van Hulste

Café de la Poste

Hulstedorp 14

Herberg van 1919 tot 1966



Uitbaters:

1919 Nathalie Vanhoutte, weduwe van Adolphe Karel Vankeirsbilck

1931 Maria Celine Vankeirsbilck

1942 Cyriel Christiaens x Maria Celine Vankeirsbilck
xx Maria Magda Belaen



Situatie in 2018. Vroeger *Café de la Poste* nu *Restro Daan*.

Nathalie Elodie Vanhoutte was er de eerste herbergierster. Haar man, Adolphe Karel Vankeirsbilck, was zwingelaar en stierf al in 1917 op 64-jarige leeftijd. Ze waren allebei geboren in het jaar 1853 en Nathalie was dus al 66 toen ze met het café begon. Ze hadden twaalf kinderen. De oudste geboren in 1880 en de jongste kwam in 1896 ter wereld. In 1931 komt de herberg op naam van hun vierde kind Maria Celine, die in 1883 geboren was. Een laatbloeiër want zij trouwt in 1942, dus 59 jaar oud, met de 62-jarige koopman Cyriel Christaens uit Ooigem en vanaf dan staat hij geregistreerd als bierhandelaar. Zeven jaar later, in 1949, overlijdt Maria Celine kinderloos. In 1951 hertrouwt Cyriel met Maria Magda Belaen die veertien jaar jonger is. Zij was de weduwe van Richard Devolder. In 1966 verlaten ze de Dorpplaats en slijten hun oude dag in de Barzestraat, in één van de huisjes van *Schapers Reke*.

Dan wordt het hier een klerwinkel met kleermaker Roger Vercruysse en zijn echtgenote Magda Vanhoutte (huis Romana). In 2005, na een grondige renovatie, komt hier restro Daan met Daan Claerhout aan het fornuis.



Zicht op de dorpsplaats met het tweede huis vanaf rechts *De Sportkring*, één huis tussen en dan *De Klokke-Het Brouwershof* met daarnaast *Café de la Poste* en dan *De Gouden Kloef-t Kloefke*.